

Rakkers januari-februari

2/01: Nog even bekomen van al dat feesten, geen chiro vandaag! (nog een gelukkig nieuwjaar!)

9/01: Haal jullie zangstem en verkleedkleden maar boven: vandaag gaan we elke deur in Waarloos af en gaan we 3 koningen zingen! Iedereen verkleed als koning!!!

16/01: Vandaag krijgen jullie vervang leiding van de keti/aspi! We horen jullie al jammeren, maar geen zorgen, het is maar voor 1 zondag dat jullie ons moeten missen :)

23/01: Binnenkort gaan we op Rakwiweekend (jeej), vandaag gaan we ervoor zorgen dat jullie al wat beter bevriend raken met jullie toekomstige vriendinnetjes :)) Rakwi Dag!!!

30/01: Filmavond met de mannee woehoewww!!! Vandaag is het chiro van 14u tot 19u! We eten ook samen frietjes en gaan daarna ne mega goeie film zien! Voor de frietjes vragen we dat iedereen 5 euro meeneemt :)

6/2: Trek jullie kilt aan en smeer die beentjes maar al in: Schotse spelen!

13/2: Vandaag spelen we Expeditie Robinson! Hoe cool is da???

20/2: We vallen elke mens in Waarloos lastig tot we een goeie buit hebben: appel en ei tocht!

27/2: Voor 1 dag zijn we geen stoere rakkers, vandaag zijn we bad-ass girlsss!!! Kom verkleed als het mooiste meisje van het land en wie weet wil Mattias wel met je op date. Oh my god zo cool!

**Kusjes, knuffels en een corona elleboog van jullie coolste, beste,
liefste, vriendelijkste, knapste, stoerste, slimste, origineelste,
braafste, tofste, leukste, sterkste, beestigste, creatiefste,
hoogachtende leiding
Thibault, Zion, Mattias en Joren
xoxoxoxoxox**

